

Ομιλία Κλάδη Διονύση στην Αλεξανδρούπολη 9/4/2022

Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι

Από εδώ την Αλεξανδρούπολη, μια πόλη που ξαφνικά πριν λίγα χρόνια το όνομά της έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο, ακούστηκε από το στόμα προέδρων των ΗΠΑ, του ΓΓ του ΝΑΤΟ και διάφορων άλλων γερακιών, την επισκέφτηκε ξανά και ξανά ο πρέσβης Πάιατ, αλλά την συμπεριέλαβαν και σε απειλητικές δηλώσεις ο Λαβρόφ, η Ζαχάροβα και άλλοι, από εδώ τον Έβρο που ξέρει πολύ καλά τί σημαίνει πόλεμος, κατοχή, βαρβαρότητα, προσφυγιά, από αυτόν το νομό που ξέρει καλά και τί θα πει αντίσταση, αγώνας, πάλη για τη λευτεριά και την προκοπή του λαού, που είχε δώσει στο παρελθόν δεκάδες χιλιάδες μαχητές στον ΕΛΑΣ και τον ΔΣΕ, το ΚΚΕ βροντοφωνάζει για μια ακόμα φορά όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, καμιά συμμετοχή της Ελλάδας, κανένας στρατιώτης έξω από τα σύνορα της χώρας, ούτε γη, ούτε νερό, ούτε αέρα στις πολεμικές μηχανές καμίας πλευράς, η Αλεξανδρούπολη λιμάνι των λαών και όχι ορμητήριο των ιμπεριαλιστών!

Οι λαοί δεν έχουν κανένα συμφέρον να διαλέξουν μεταξύ ληστών. Η μόνη διέξοδος από τον πόλεμο και την εκμετάλλευση προς όφελος των λαών είναι η χάραξη αυτοτελούς δράσης, ο αγώνας για να ξεκουμπιστούν από το σβέρκο τους οι κάθε λογής Πούτιν, Ζελένσκι, Μπάιντεν, οι κάθε λογής κυβερνήσεις όπως και στη χώρα μας που στηρίζουν τα συμφέροντα των καπιταλιστών.

Νιώθουμε 100% δικαιωμένοι, είμαστε περήφανοι που τα έδρανα του ΚΚΕ στη Βουλή ήταν άδεια στο αίσχος που έγινε στη φιέστα Ζελένσκι με τα κόμματα του ΝΑΤΟϊκού τόξου να χειροκροτάνε τους ναζί του τάγματος Αζόφ, επειδή αυτό επιβάλουν οι ΝΑΤΟϊκές οδηγίες και δεσμεύσεις. Όσα αντιπολεμικά τραγούδια και να πουν, όσα ντισεμπελόμετρα και να βάλουν για να μετρήσουν ποιος χειροκρότησε πιο δυνατά, όσα tweets και να γράψουν μετά ψάχνοντας κολυμπήθρες του Σιλβάμ για να εξαγνιστούν τίποτα δεν τους ξεπλένει. Στη μνήμη και τη συνείδηση του λαού μας καταγράφηκαν στους χειροκροτητές μιας αντιδραστικής κυβέρνησης που ευθύνεται και η ίδια για τα δεινά που περνάει ο λαός της Ουκρανίας. Και ήξεραν και γνώριζαν, άλλωστε μια βδομάδα πριν είχε στείλει το Κόμμα μας επιστολή που δήλωνε την μη συμμετοχή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ στη φιέστα που αναλυτικά αναδείκνυε όλα τα παραπάνω.

Αυτή η στάση του Κόμματός μας ωφελεί το λαό της πατρίδας μας, έσωσε την αξιοπρέπειά του, όσο ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΜΕΡΑ25 χειροκροτούσαν τους ναζί, αλλά αποτελεί και γνήσια αλληλεγγύη με τους

λαούς της Ουκρανίας, της Ρωσίας, όλους τους άλλους λαούς που πληρώνουν άλλοι με τη ζωή τους, άλλοι με την καταστροφή του βιός τους, άλλοι με το να μην μπορούν να τα φέρουν βόλτα από τις υπέρογκες αυξήσεις στο ρεύμα, τη θέρμανση, τα τρόφιμα, το πετρέλαιο, την βενζίνη και τόσα άλλα.

Οι νεκροί του πολέμου στην Ουκρανία, όπως και οι νεκροί από τους άλλους πολέμους στη Κύπρο, στη Γιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη, στη Συρία, οι δεκάδες νεκροί από τις πυρκαγιές και τις τοξικές αναθυμιάσεις που προκαλούν αυτοσχέδια ή ακατάλληλα θερμοαντικά σώματα που αναγκάζονται να χρησιμοποιούν συνάνθρωποί μας γιατί μαστιζονται από την ενεργειακή φτώχεια, οι χιλιάδες νεκροί από την πανδημία στη χώρα μας, τα εκατομμύρια σε όλο το κόσμο γιατί κατέρρευσαν τα ιδιωτικοποιημένα και εμπορευματοποιημένα συστήματα υγείας, οι σακατεμένοι εργάτες στα κάτεργα της εργοδοσίας, οι πνιγμένοι στις πλημμύρες και οι νεκροί από τους σεισμούς και τις φωτιές, οι μετανάστες και πρόσφυγες που έχασαν τη ζωή τους από τροχαία στην Εγνατία, από το κρύο ή πνίγηκαν στον Έβρο, το Αιγαίο ή τη Μεσόγειο είναι αποτέλεσμα του ίδιου ανθρωποφάγου συστήματος που το μόνο που λογαριάζει είναι το κέρδος.

Οι κομμουνιστές έχουμε το καθήκον να βγούμε για μια ακόμα φορά μπροστά. Όπως σε κάθε κρίσιμη στιγμή της πάνω από αιώνα ζωής και δράσης του Κόμματός μας, όπως και σε κάθε περίοδο που φάνταζαν όλα ακούνητα αλλά τα γρανάζια της ιστορίας δούλευαν υπόκωφα, έτσι και σήμερα που οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και επικίνδυνες για τους λαούς βγαίνουμε μπροστά! Σπάμε το φόβο και την αμηχανία που προσπαθούν να φωλιάσει στο λαό, γινόμαστε κάθε μέρα πιο ικανοί στην αντιπαράθεση με τα ιδεολογήματα και την προπαγάνδα των υπόλοιπων αστικών και οπορτουνιστικών κομμάτων και ομάδων, ώστε ο λαός μας να μην μπει κάτω από ξένη σημαία, να μην στοιχηθεί με το ένα ή το άλλο ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο, να μην ανεχτεί άλλες θυσίες για να πλουτίζουν οι μεγαλοκαρχαρίες καπιταλιστές. Για να δυναμώσει η πάλη για τη δική του εξουσία, τη μόνη φιλολαϊκή διέξοδο από τον πόλεμο και την εκμετάλλευση, τον σοσιαλισμό - κομμουνισμό.

Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες,

Είμαστε περήφανοι για τη μαχητική στάση μας και εδώ στην περιοχή και στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Η πλούσια πολιτική δραστηριότητα, οι δεκάδες εξορμήσεις, περιοδείες, συσκέψεις, εκδηλώσεις που πραγματοποιήσαμε αλλά και προγραμματίζουμε να συνεχιστούν, η παρέμβασή μας στο κίνημα και η μεγάλη επιτυχία της απεργίας στις 6 του

Απρίλη, οι μαχητικές συμβολικές δράσεις είτε με τις μπογιές που βάψαμε τα άρματα μάχης, είτε με την επιτυχία της αιφνιδιαστικής κίνησης που σταμάτησε και καθυστέρησε το τρένο που μετέφερε ΝΑΤΟϊκό στρατιωτικό υλικό στα σύνορα της Ουκρανίας βαθαίνοντας την εμπλοκή της πόλης μας και της περιοχής μας, δείχνουν το δρόμο και την κατεύθυνση που μπορεί να ακολουθήσει ο λαός μας.

Αξιοποιούν την πείρα που απέκτησε ο λαός μας από την πάλη ενάντια στον πραγματικά πρώτο πόλεμο στην Ευρώπη μετά τον 2° ΠΠ, καθώς και την εμπλοκή της χώρας μας το 1999 στον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία. Μεταλαμπαδεύουν αυτή την πείρα και στις νεότερες γενιές. Γιατί όλοι οι νέοι πρέπει να μάθουν ότι τότε όπως και τώρα το ΚΚΕ ήταν μπροστά.

Με χίλιους δυο τρόπους, αψηφώντας τον κίνδυνο, δυσκόλεψαν το πέρασμα των ΝΑΤΟϊκών στρατευμάτων από την Ελλάδα προς τη γειτονική μας χώρα.

Σύμφωνα μάλιστα με τα δικά τους - με τα ΝΑΤΟϊκά - στοιχεία, από τις κινητοποιήσεις του λαού και της νεολαίας της πατρίδας μας, το δολοφονικό τους έργο καθυστέρησε περίπου έναν μήνα.

Μάλιστα, ακόμα δεν μπορούν να το χωνέψουν οι επιτελείς του ΝΑΤΟ πως οι στρατιωτικές φάλαγγές τους αντί να βρεθούν στα σύνορα, βρέθηκαν στη λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης!!!

Και φυσικά τα νέα παιδιά πρέπει να μάθουν για τη γενναία στάση που κράτησαν στρατευμένοι νέοι της πατρίδας μας - ναύτες στην ελληνική φρεγάτα «Θεμιστοκλής» - που η ελληνική κυβέρνηση τότε ήθελε να στείλει στην Αδριατική, στις περιοχές που το ΝΑΤΟ είχε χαρακτηρίσει εμπόλεμη ζώνη.

«Αρνούμαι να υπηρετήσω το ΝΑΤΟ», έγραφε η πρώτη επιστολή ναύτη, κι αυτό το «αρνούμαι», που ακούστηκε σε μια ελληνική φρεγάτα το 1999, μπορεί σήμερα να εμπνεύσει όλα τα στρατευμένα παιδιά, που περήφανα αυτές τις μέρες βγαίνουν και δηλώνουν στις μονάδες τους ότι αρνούνται να συμμετάσχουν σε αποστολές εκτός συνόρων, ενάντια σε άλλους λαούς.

Σύντροφοι και φίλοι,

Οι συμβολικές μας αυτές ενέργειες έδειξαν ότι ο ιμπεριαλισμός δεν είναι ανίκητος, ότι όταν ο λαός θέλει μπορεί να βάλει εμπόδια, να αντισταθεί, να ανατρέψει τους σχεδιασμούς τους. Έδειξαν ότι 40 μπορούν να καθυστερήσουν ένα τρένο φορτωμένο με στρατιωτικό υλικό για να μην συσσωρεύεται κι άλλη εύφλεκτη ύλη σε μια πυριτιδαποθήκη που έχει πάρει

ήδη φωτιά. Μπορεί να προβληματίσει τί θα γινόταν αν τη θέση των 40 την επόμενη φορά έπαιρναν διακόσιοι, χίλιοι, όλος ο λαός. Ανέδειξαν ότι και οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο, στο λιμάνι και το αεροδρόμιο μπορούν να πάρουν θέση ενάντια στη μετατροπή τους σε ΝΑΤΟϊκό ορμητήριο.

Ανέδειξαν ότι κάθε πλοίο που έρχεται, κάθε βαγόνι, κάθε τρένο που φεύγει μεγαλώνει την εμπλοκή της χώρας μας και της περιοχής μας, κάνει την πόλη μας ορμητήριο φονιάδων και στόχο των αντιπάλων τους. Ότι μπορεί να δυναμώσει ο αγώνας στην περιοχή για καμία εμπλοκή, καμία συμμετοχή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Ανέδειξαν ότι υπάρχει η δύναμη που μπορούν να εμπιστευτούν ευρύτερες εργατικές λαϊκές μάζες, είναι το ΚΚΕ, που έχει την ικανότητα και να οργανώνει και να προβλέπει και να κρατάει γερά το τιμόνι και στη θεωρία και στη πράξη. Χρεωκόπησαν επίσης και όλες οι θεωρίες περί αυτόνομου, ακαθοδήγητου, ελευθεριακού δήθεν αγώνα. Ούτε θέλησαν, ούτε μπόρεσαν και τελικά έβλεπαν τα τρένα να περνούν!

Γι' αυτό άλλωστε ειδικά αυτές οι ενέργειες συναντούν την πολεμική των άλλων δυνάμεων, τον αντικομμουνισμό τους, την διαστρέβλωση των θέσεων μας και την καταστολή όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη την ημέρα της απεργίας με τα απαράδεκτα γεγονότα στο λιμάνι, το ξυλοφόρτωμα, τις συλλήψεις ακόμα και δημοσιογράφου, την τραγική εικόνα του σφ μας μέλους της ΚΕ από το νοσοκομείο που ήταν σε καροτσάκι με τις χειροπέδες! Τις καταδικάζουμε και από αυτό το βήμα!

Τους πόνεσε και τους πονάει η δράση μας που δεν στοιχίζεται με τη ΝΑΤΟϊκή προπαγάνδα, που καταδικάζει την Ρωσική εισβολή χωρίς να ξεχνά τις ευθύνες του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της ΕΕ, των ελληνικών κυβερνήσεων. Αλήθεια όλοι αυτοί που σήμερα λένε ότι λένε για τον Πούτιν και τη Ρωσία δεν είναι οι ίδιοι που βράβευαν τον Ρώσο πρωθυπουργό πριν λίγο καιρό δίνοντάς του μάλιστα το χρυσό κλειδί της πόλης της Αθήνας; Μόνο το ΚΚΕ τότε είχε αντιταχθεί. Αλήθεια πριν λίγους μήνες, στην αρχή του χρόνου που η Ρωσία, ο Πούτιν έκανε επέμβαση στο Καζακστάν για να καταπνίξει μια γνήσια λαϊκή εξέγερση ποια ήταν η αντίδραση της δημοκρατικής Ευρώπης, της ελληνικής κυβέρνησης, του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, πόσα δημοσιεύματα αφιέρωσαν τα παπαγαλάκια τους και εδώ στα τοπικά ΜΜΕ; Ξέρετε σε ποιους αναφέρομαι. Αλλά τότε θεωρούσαν ότι είναι ταξικός τους φίλος, ταξικός τους συνétairos, γιατί χτύπαγε τους εργάτες και τους ποδοπατούσε και τους σκότωνε. Αυτό είναι το ταξικό ένστικτο της αστικής τάξης. Μεταξύ τους μπορεί να σφάζονται αλλά ενάντια στο λαό είναι ενωμένοι. Απέναντι στον ταξικό τους αντίπαλο, τους κομμουνιστές ως πρωτοπορία της εργατικής τάξης και του λαού δεν χάνουν ευκαιρία να

δείξουν τα δόντια τους, στον αντικομμουνισμό και την καταστολή συναντώνται όλοι, Πούτιν, Ζελένσκι, Μπάιντεν, ΕΕ, όλες οι αστικές κυβερνήσεις.

Για αυτό και η επίθεσή τους θα δυναμώσει. Χρειάζεται επαγρύπνηση και ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή στη δράση. Να φτάσουμε ακόμα σε πιο πολλούς, να μάθουν από το ΚΚΕ τί λέει το ΚΚΕ, να μην αφήνονται να πείθονται από άλλους που διαστρεβλώνουν, συκοφαντούν, όπως τα παπαγαλάκια του συστήματος που έχουν ξεφαντώσει αυτές τις μέρες, όλα τα έμμισθα τρολ που έχουν πάρει φωτιά τα πληκτρολόγιά τους.

Έχουμε όμως και τα δικά μας όπλα σε αυτή τη μάχη. Έχουμε τις αποφάσεις του Κόμματός μας που χρειάζεται να επανερχόμαστε σε τακτά χρονικά διαστήματα, την ακούραστη δράση μας, την εφημερίδα μας τον Ριζοσπάστη που πρέπει να μελετάμε καθημερινά γιατί πουθενά αλλού δεν θα βρούμε την αλήθεια της εργατικής τάξης και του λαού, την συλλογική σκέψη του Κόμματός μας, της ΚΕ του, που μας βοηθάει να μην χάνουμε τα ταξικά γυαλιά μας, να μην μπερδευόμαστε από τους παραμορφωτικούς φακούς του συστήματος.

Γιατί φίλες και φίλοι έχουν ειπωθεί τόσα ψέματα αυτές τις μέρες και τόσο μεγάλα που έχουν ντραπεί και τα ίδια μιας και δεν ντρέπονται τα χείλια που τα ξεστομίζουν.

Το ΚΚΕ, από την πρώτη στιγμή, καταδίκασε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία κι εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον λαό της Ουκρανίας. Ακόμα και την ώρα που διαδήλωνε το Κόμμα έξω από τη Ρωσική πρεσβεία και στη συνέχεια πραγματοποιούσε πορεία προς την Αμερικάνικη πρεσβεία υπήρχαν ορισμένοι που από αντικομμουνιστική τύφλωση διερωτώνταν αν το ΚΚΕ θα διαδηλώσει τώρα στη Ρωσική πρεσβεία! Μετά άλλαξαν το τροπάρι και ρωτούσαν δήθεν αθώα αν η στάση του ΚΚΕ είναι στάση ίσων αποστάσεων, αν δεν βλέπουμε την πραγματικότητα ότι η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία και όχι το ΝΑΤΟ, άρα μας καλούσαν να στοιχηθούμε με το ΝΑΤΟ αλλιώς είμαστε με τον Πούτιν.

Ε λοιπόν όχι δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να διαλέξουμε ληστή. Ούτε ίσες αποστάσεις κρατάμε, ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε πάντα με την πλευρά των λαών και όχι των εκμεταλλευτών του. Το αποδεικνύουμε και σήμερα με την πορεία που θα ακολουθήσει **και** προς το ρωσικό υποπροξενείο στην πόλη μας **και** προς το λιμάνι ενάντια στη μετατροπή του σε ΝΑΤΟϊκό προγεφύρωμα.

Ζελένσκι ή Πούτιν λέει είναι το ερώτημα. Δημοκρατία της Δύσης ή αυταρχικά καθεστώτα της ανατολής; Ψεύτικα δίπολα στήνουν και άλλα ένα

σωρό για να εγκλωβίσουν το λαό. Για να δούμε όμως τί συνέβαινε λίγες μέρες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στη Ρωσία και την Ουκρανία, πώς περνούσε ο λαός; Στη Ρωσία με τα επίσημα στοιχεία υπήρχαν περίπου 4 εκατομμύρια άνεργοι, ο βασικός μισθός ήταν 160 ευρώ με το 40% να πηγαίνει μόνο στο ενοίκιο. Την ίδια ώρα η gazprom ανακοίνωνε κέρδη μόνο σε ένα τρίμηνο 7,8 δις δολάρια. Στην Ουκρανία η ανεργία ήταν στο 9%, ο μέσος μισθός στα 290 ευρώ, επομένως ο κατώτατος πολύ παρακάτω. Οι Ουκρανοί καπιταλιστές από την άλλη εξασφάλιζαν κέρδη που τους επιτρέπουν τώρα να ζουν μακριά από τις εστίες του πολέμου πλουσιοπάροχα! Μην ξεχνάμε ότι το ίδιο έκαναν και οι δικοί μας καπιταλιστές το 40. Ο λαός ήταν αυτός που έμεινε, πέρασε τα πάνδεινα, αντιστάθηκε και πάλεψε για τη λευτεριά του.

Αλήθεια μπορεί κανείς να πειστεί ότι αυτές οι αστικές κυβερνήσεις νοιάζονται για το λαό τους ή τους άλλους λαούς και όχι μόνο για τα κέρδη των καπιταλιστών που εξυπηρετούν; Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στις υπόλοιπες καπιταλιστικές χώρες, όπως βέβαια και στη δική μας.

Ποια είναι η αλήθεια λοιπόν;

Ο λαός της Ουκρανίας πληρώνει για πάνω από μια δεκαετία τους ανταγωνισμούς και τις επεμβάσεις για το μοίρασμα αγορών και σφαιρών επιρροής, ανάμεσα στις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ και τη στρατηγική της «ευρωπαϊκής διεύρυνσης», από τη μια πλευρά, και, από την άλλη, τη στρατηγική της καπιταλιστικής Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα δικά της εκμεταλλευτικά σχέδια σε βάρος των λαών, για να ενισχύσει τον δικό της ιμπεριαλιστικό συνασπισμό στην περιοχή της πρώην ΕΣΣΔ.

Η στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας, ουσιαστικά, σηματοδοτεί την τυπική έναρξη ενός πολέμου που προετοιμάστηκε από το εύφλεκτο υλικό που συσσωρεύτηκε σε βάθος χρόνου. Στο επίκεντρο βρίσκεται το μοίρασμα του ορυκτού πλούτου, της Ενέργειας, εδαφών και εργατικού δυναμικού, αγωγών και δικτύων μεταφοράς εμπορευμάτων, γεωπολιτικών στηριγμάτων, μεριδίων των αγορών.

Εδώ και χρόνια, οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η ΕΕ μεθοδεύουν και προωθούν την οικονομική, πολιτική και στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας, επεμβαίνοντας, μεταφέροντας ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις και εγκαθιστώντας βάσεις του θανάτου, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά.

Επομένως όλοι ευθύνονται για το μακελειό στην Ουκρανία και η αστική τάξη της Ρωσίας και η αστική τάξη της Ουκρανίας και το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ και η ΕΕ και η αστική τάξη της χώρας μας που συμμετέχει ενεργά σε όλα αυτά τα σχέδια. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις που στην ουσία τους στηρίζουν

σε κάθε χώρα ανεξάρτητα από το μανδύα που μπορεί να έχουν ντυθεί. Το λέμε για μια ακόμα φορά καθαρά. Αυτός ο πόλεμος είναι ένας άδικος πόλεμος και από τις δύο πλευρές. Είναι ιμπεριαλιστικός και από τις δύο πλευρές.

Φίλες και φίλοι,

Μια εικόνα που πέρασε άθελά τους από την κρησάρα των ΜΜΕ στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντική και πρέπει να την κρατήσουμε. Μια Ουκρανή δήλωσε στην κάμερα ενός τηλεοπτικού συνεργείου: «Δεν έχω καταλάβει τι πόλεμος είναι αυτός. Εμείς που ζούμε εδώ μεγαλώσαμε σε μία ηρεμία, ξέρετε, επί Σοβιετικής Ένωσης».

Τι είναι αυτό που λείπει λοιπόν σήμερα και δύο λαοί, της Ουκρανίας και της Ρωσίας, που έζησαν για 7 δεκαετίες μαζί, με ειρήνη και ευημερία, αιματοκυλούνται; **Λείπει ο σοσιαλισμός**, το πρώτο εργατικό κράτος στον κόσμο, η ΕΣΣΔ, η ισότιμη ένωση σοσιαλιστικών κρατών στην οποία οι λαοί, τα έθνη και οι εθνότητες που την αποτελούσαν ζούσαν ειρηνικά και ισότιμα.

Ο σοσιαλισμός ανατράπηκε πριν από 30 χρόνια, και μέσα από τον καπιταλιστικό ανταγωνισμό ξεπήδησε ένας νέος ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ευρώπη. Αυτή είναι η αλήθεια!

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Η ΕΕ δεν είναι «άφωνη» και «αμέτοχη» στις εξελίξεις, αλλά συμμετέχει ενεργά εδώ και χρόνια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και εν προκειμένω στον σχεδιασμό περικύκλωσης της Ρωσίας. Είναι συνένοχη για το σημερινό δράμα των λαών στην Ουκρανία.

Όλα τα προηγούμενα χρόνια, οι αντιθέσεις στο εσωτερικό της ΕΕ σε σχέση με τη στάση απέναντι στην Ρωσία αντανάκλουν τις διαφορετικές στοχεύσεις και προτεραιότητες των αστικών τάξεων της κάθε χώρας, αφορούν τους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς με τη Ρωσία, ειδικά σε τομείς όπως η Ενέργεια. Η διαμόρφωση ενιαίας στάσης απέναντι στη Ρωσία μετά την έναρξη του πολέμου, για την οποία στη χώρα μας πανηγυρίζουν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και άλλα αστικά κόμματα, από τη μια, δεν σημαίνει ότι οι αντιθέσεις αυτές έχουν λυθεί, από την άλλη, είναι μια «ενότητα» που στρέφεται ενάντια στους λαούς, γιατί είναι μια ενότητα στην πολεμική προετοιμασία που βάζει τους λαούς της ΕΕ σε μεγάλες περιπέτειες.

Κανείς δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχος μετά τα πολεμικά διαγγέλματα, που εκτοξεύονται καθημερινά από ηγέτες κρατών της ΕΕ και αξιωματούχους της ΕΕ. Τριάντα χρόνια μετά από τη Συνθήκη του

Μάαστριχτ πέφτουν ακόμα πιο καθαρά οι μάσκες, σβήνουν τα προσχήματα, «ξεπερνιούνται ταμπού» όπως οι ίδιοι ομολογούν κυνικά και αποδεικνύεται καθαρά αυτό που πραγματικά είναι η ΕΕ: Μια αντιδραστική ιμπεριαλιστική συμμαχία ανάμεσα σε «λύκους», που παλεύουν μεταξύ τους και όλοι μαζί ενάντια στους λαούς.

Η πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία πυροδοτεί επικίνδυνες εξελίξεις για τους λαούς της Ευρώπης, για όλο τον κόσμο, μετά τη ρωσική εισβολή, καθώς ο ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός εισέρχεται σε νέα φάση. Ο κίνδυνος μιας πιο γενικευμένης πολεμικής αντιπαράθεσης είναι σήμερα πιο ορατός από κάθε ανάλογη κατάσταση. Τα πολεμικά διαγγέλματα των πολιτικών ηγεσιών της ΕΕ και των χωρών του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας, οι απειλές για πυρηνικά πλήγματα δεν πρέπει να θεωρηθούν μόνο ως φραστικές ακρότητες.

Η Ελλάδα, με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ και την ουσιαστική συναίνεση του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ και άλλων αστικών κομμάτων, κλιμακώνει την εμπλοκή της σε αυτούς τους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Είναι έτοιμη να στείλει τμήματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στους σχηματισμούς μάχης, στο πλαίσιο της Δύναμης ταχείας αντίδρασης του ΝΑΤΟ στη Βουλγαρία!

Όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν ήδη στηρίξει όλες τις ΝΑΤΟικές αποφάσεις και τα σχέδια που αφορούν τη διεύρυνση αυτού του δολοφονικού οργανισμού και την περικύκλωση της Ρωσίας. Είχαν ήδη δρομολογήσει δίπλα στη Σούδα την εγκατάσταση νέων αμερικανοΝΑΤΟικών βάσεων στη χώρα, όπως αυτή της Αλεξανδρούπολης, της Λάρισας και του Στεφανοβίκειου, που ήδη αξιοποιούνται ως κόμβος μεταφοράς και προώθησης στρατιωτικών δυνάμεων προς την Ανατολική Ευρώπη. Είχαν ήδη συμβάλει στο να γίνει η Ελλάδα «θύτης» λαών άλλων χωρών αλλά και ο ελληνικός λαός «θύμα», αφού αυτόματα η χώρα γίνεται στόχος πιθανών αντιποίνων.

Και εδώ η περιοχή μας εμπλέκεται άμεσα. Η Αλεξανδρούπολη τα τελευταία χρόνια έχει απασχολήσει ουκ ολίγες φορές. Ασκήσεις πρόβες πολέμου όπως τις είχαμε χαρακτηρίσει, πόσο τραγικά εύστοχα. Από το λιμάνι, το αεροδρόμιο, το οδικό δίκτυο του Έβρου ολόκληρου, τα στρατόπεδα στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και το στρατόπεδο στο Πετροχώρι στην Ξάνθη που συχνά - πυκνά πραγματοποιούνται ασκήσεις των Αμερικανών, το λιμάνι στην Καβάλα, το αριστερό παπούτσι όπως το έχουν χαρακτηρίσει οι Αμερικανοί είναι στοιχεία που ήδη δείχνουν την εμπλοκή της χώρας μας.

Τώρα γίνεται στην πράξη κατανοητό ότι δεν αποτελούσε σχήμα λόγου η δήλωση του υπουργού άμυνας Παναγιωτόπουλου ότι θα ματώσουμε ξανά μαζί με τις ΗΠΑ αν χρειαστεί όπως κάναμε και στο παρελθόν!

Τα τελευταία δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό στρατιωτικό Τύπο που αναφέρεται σε «εικονικά πλήγματα» από ρωσικά μαχητικά αεροπλάνα σε βάρος της Αλεξανδρούπολης και της Σούδας στο πλαίσιο άσκησης της πολεμικής αεροπορίας της Ρωσίας είναι άκρως ανησυχητικά.

Ανεξάρτητα από την εγκυρότητα ή όχι της συγκεκριμένης είδησης (για την οποία η κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει θέση), το βέβαιο είναι ότι οι πρόβες ενός πιο γενικευμένου πολέμου δίνουν και παίρνουν από τη μια και την άλλη πλευρά, με την Ελλάδα να αποτελεί διαπιστωμένο στόχο, λόγω των αμερικάνικων βάσεων και των άλλων υποδομών για την εξυπηρέτηση του αμερικανοΝΑΤΟϊκού σχεδιασμού, που έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, με ευθύνη της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων.

Ας αναρωτηθούμε όμως γιατί τέτοια πρεμούρα στην κυβέρνηση να είναι πιο πρόθυμη και από τους πρόθυμους στην εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν τον πόλεμο με κάθε τρόπο;

Μήπως γιατί είναι Αμερικανόδουλη; Μήπως γιατί θέλει να είναι προβλέψιμη και σίγουρη σύμμαχος ή δεν ξέρει να διαπραγματεύεται; Μήπως γιατί είναι η πιο φιλεύσπλαχη από όλες τις άλλες κυβερνήσεις και θέλει να συνδράμει στο λαό της Ουκρανίας;

Αν κάποιος ποντάρει σε τέτοιες εκτιμήσεις σίγουρα θα πέσει έξω. Θα αναφέρουμε μόνο ένα στοιχείο για να γίνει κατανοητό τί πραγματικά ωθεί την κυβέρνηση στην εμπλοκή. Ένα στοιχείο που δείχνει ότι το ίδιο θα έκανε και κάθε κυβέρνηση που στηρίζει τα κέρδη και τα συμφέροντα της αστικής τάξης αν ήταν σήμερα στη θέση της ΝΔ. Οι έλληνες εφοπλιστές, λοιπόν, είναι πρώτοι στο στόλο LNG, ελέγχουν το 20% του παγκόσμιου στόλου και είναι πρώτοι ακόμα και στις νέες ναυπηγήσεις τέτοιων πλοίων σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλήθεια ποιος θα βγει κερδισμένος τώρα που το LNG γίνεται βασικό καύσιμο που θα αντικαταστήσει ένα μεγάλο μέρος του ρωσικού φυσικού αερίου από την αγορά της Ευρώπης; Μιλάμε για πολλά δισ. Ο κακόμοιρος ο κοσμάκης ας ξεροσταλιάζει και ας σκοτώνεται!

Ας εξετάσουμε όμως και για τους πιο δύσπιστους όλα τα επιχειρήματα που βάζει η κυβέρνηση για να δικαιολογήσει την εμπλοκή της χώρας μας και να δούμε τί ισχύει τελικά. Κυβερνητικών ψεμάτων συνέχεια δηλαδή.

Είναι ψέμα ότι «θα πολεμήσουμε για την ελευθερία». Στην πραγματικότητα θα πολεμήσουμε με το μέρος του ενός στρατοπέδου-ληστή

απέναντι στον άλλον για το ποιος θα πάρει μεγαλύτερο μερίδιο από τη ληστεία του λαού της Ουκρανίας και των άλλων λαών της περιοχής.

Είναι ψέμα ότι με την εμπλοκή «στηρίζουμε τον ουκρανικό λαό». Στηρίζουμε αυτούς που τον οδηγούν εδώ και χρόνια στον όλεθρο και την καταστροφή, αυτούς που τον έκαναν σάκο του μποξ στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία για τα δικά τους συμφέροντα.

Είναι ψέμα ότι «πολεμάμε τον αναθεωρητισμό», γιατί οι μεγαλύτεροι «αναθεωρητές» είναι οι σύμμαχοί μας στο NATO και στην ΕΕ, που δεν διστάζουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το κάνει και η Ρωσία στην Ουκρανία να παρεμβαίνουν στρατιωτικά για να διαλύουν χώρες, να αλλάζουν σύνορα. Χώρα μέλος του NATO είναι η Τουρκία που κατέχει ένα μεγάλο μέρος της Κύπρου, η οποία είναι χώρα μέλος της ΕΕ. Ποια η αντίδραση σε αυτόν τον αναθεωρητισμό; Ποια η αντίδραση στην κατοχή από την Τουρκία εδαφών της Συρίας και του Ιράκ; Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ομιλία του ο Ζελένσκι στη Βουλή και της Ελλάδας και της Κύπρου δεν βρήκε μια λέξη να αναφέρει για την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο!

Είναι ψέμα ότι «θωρακιζόμαστε από την τουρκική απειλή», γιατί αέρα στα πανιά των τουρκικών αμφισβητήσεων και της αναθεώρησης δίνουν οι ίδιοι οι NATOικοί, που δεν αναγνωρίζουν κυριαρχικά δικαιώματα και σύνορα αλλά μόνο «NATOικό έδαφος» και σπρώχνουν σε επικίνδυνες διευθετήσεις στο Αιγαίο και αλλού, που έχουν ως προτεραιότητα την πάση θυσία διατήρηση της Τουρκίας στο NATOικό στρατόπεδο, ειδικά τώρα σε συνθήκες μεγάλης όξυνσης.

Είναι ψέμα ότι η εμπλοκή συνιστά «μια νέα ευκαιρία» για τον λαό, όπως ψεύτικες ήταν οι υποσχέσεις για ευκαιρία για τον λαό από την έξοδο από την κρίση, από την έξοδο από την πανδημία. Τα σχέδια «αναβάθμισης» της Ελλάδας και μετατροπής της σε κόμβο των ενεργειακών σχεδιασμών των ΗΠΑ «χώνουν» ακόμα πιο βαθιά τη χώρα στο κέντρο των ανταγωνισμών, την ίδια στιγμή που ωφελημένοι θα βγουν μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και όχι ο λαός.

Στην περιοχή μας αυτό το ψέμα ντύνεται και με ακόμα πιο περίτεχνο περιτύλιγμα. Ονομάζεται πόρισμα της διακομματικής επιτροπής για την ανάπτυξη της Θράκης. Έγινε πρόσφατα και η αντίστοιχη συζήτηση στη Βουλή. Προσπαθούν και με αυτόν τον τρόπο από τη μια να αποκρύψουν ότι το ενδιαφέρον τους εκδηλώθηκε αφού πρώτα εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον των Αμερικανών για την περιοχή και από την άλλη να στοιχίσουν το λαό της περιοχής σε ένα νέο δήθεν εθνικό στόχο, που αφορά όλους και

εκμεταλλευτές και εκμεταλλεζόμενους. Και αυτός ο στόχος είναι η μετατροπή της περιοχής μας σε στρατιωτικό, ενεργειακό και διαμετακομιστικό κόμβο.

Τέτοιους, όμως, «στόχους» της δικής της αστικής τάξης είναι που σήμερα πληρώνει με το αίμα του ο λαός της Ουκρανίας.

Και εδώ να πούμε ότι πραγματικά μοιάζει πολύ η κατάσταση στις δύο χώρες, Ελλάδα - Ουκρανία εννοούμε. Υπάρχει και ένα αντίστοιχο κουίζ που όποιος το βρει κερδίζει! Ποια χώρα είναι διαμετακομιστικός - ενεργειακός κόμβος; Από ποια χώρα περνάνε αγωγοί από το έδαφός της; Ποια χώρα έχει υδρογονάνθρακες στην ΑΟΖ της που ακόμα δεν έχουν εξορυχτεί; Ποια χώρα έχει πλούσιο υπέδαφος σε ορυκτά υλικά; Ποια χώρα που τα έχει όλα αυτά έχει και προστριβές με γειτονική της χώρα; Και στο τέλος ποια χώρα είχε πρέσβη των ΗΠΑ τον Πάιατ;

Σαν πολλές δεν μαζεύτηκαν οι συμπτώσεις;

Μιας και ανέφερα τον Πάιατ να σχολιάσω και τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη σχέση αγάπης και υποτιθέμενου μίσους του Πάιατ με τον Τσίπρα. Που όλες οι δουλειές έγιναν αγκαζέ όσο ήταν κυβέρνηση και τώρα του κάνει τσαλιμάκια για αντιπολιτευτικούς λόγους, αλλά συναντιέται και μαζί του στα ιδιαίτερα ώστε να μην παρεξηγηθεί και χαλάσουν και οι σχέσεις. Όχι ότι δεν καταλαβαίνει και ο πρέσβης τις ανάγκες των φούμαρων περί προοδευτικής διακυβέρνησης και δεν συγχωρεί και καμιά κουβέντα παραπάνω. Άλλωστε κουβέντες είναι ας λέγονται σημασία έχει το αποτέλεσμα.

Και το αποτέλεσμα είναι ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πρωτοστάτησε στην εμπλοκή της χώρας στο ΝΑΤΟικό σχεδιασμό (έφτιαξε νέες βάσεις όπως της Αλεξανδρούπολης, τον γνωστό περιστερώνα (!), αναβάθμισε παλιές, προώθησε τη Στρατηγική Συνεργασία με τις ΗΠΑ, πρωτοστάτησε στη ΝΑΤΟική συμφωνία των Πρεσπών κ.ά.) Οι ευθύνες του απέναντι στον λαό είναι μεγάλες. Και σήμερα αναπαράγει τα προσχήματα και κουκουλώνει τις ευθύνες των ΝΑΤΟ - ΕΕ για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ουσιαστικά συναινεί σε όλους τους στόχους της εμπλοκής, που βάζει η κυβέρνηση της ΝΔ, θέτοντας απλώς κάποιους επιμέρους όρους, λέγοντας «ναι» στη στρατιωτική εμπλοκή αρκεί να έχει πιο σαφή ΝΑΤΟική ή Ευρωπαϊκή σφραγίδα, λέγοντας «ναι» στα ενεργειακά σχέδια, αρκεί να είναι πιο αργός ο ρυθμός υλοποίησής τους, λέγοντας «ναι» στους ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς «αρκεί να γίνονται με διαφάνεια», λέγοντας «ναι» στις νέες λαϊκές θυσίες αρκεί αυτές να γίνουν με συναίνεση!

Οι επιμέρους αστερίσκοι και προβληματισμοί του ΣΥΡΙΖΑ είναι για τα προσχήματα, για να συντηρούν το προσωπείο της εναλλακτικής πιο φιλειρηνικής στάσης. Η προηγούμενη βαριά αντιλαϊκή πρακτική του επιβεβαιώνει ότι αν βρισκόταν στην κυβέρνηση θα ακολουθούσε τον δρόμο των ομογάλακτων «προοδευτικών», «σοσιαλδημοκρατών», των «προτύπων» του, που είναι στην πρώτη γραμμή της πολεμικής προετοιμασίας σε όλο τον κόσμο! Από τους Δημοκρατικούς των ΗΠΑ, μέχρι τους Ισπανούς σοσιαλιστές. Άλλωστε μετά τις προτάσεις για υπουργούς κοινής αποδοχής σε Υγεία και Παιδεία που έκανε το προηγούμενο διάστημα ένα τσιγάρο δρόμος είναι και ο κοινός υπουργός πολέμου! Υπάρχουν και οι κατάλληλοι πρόθυμοι τύπου Αποστολάκη!

Δεν χρειάζεται όμως καμία υποτίμηση, είναι για μια ακόμα φορά ο φορέας του μικρότερου κακού. Έχει επιβεβαιωθεί όμως στην πράξη ότι πάντα το μικρότερο κακό φέρνει το μεγαλύτερο και τώρα σε αυτή τη κρίσιμη περίοδο δεν μπορείς να ανεχτείς κανένα «κακό» γιατί τα πράγματα είναι τόσο επικίνδυνα που οι αυταπάτες πληρώνονται με σάρκα και αίμα.

Φίλες και φίλοι,

Σήμερα, ο λαός δεν πρέπει να δεχτεί να πληρώσει τον πόλεμο! Δεν είναι δικό του χρέος! Να μη συμβιβαστεί με τον νέο αντιλαϊκό «κορσέ» και τα μέτρα που του ετοιμάζουν στο όνομα των έκτακτων αναγκών. Μόνη λύση είναι η εργατική - λαϊκή οργάνωση για την αντεπίθεση. Δίνουμε τη μάχη, πρωτοστατούμε οι κομμουνιστές όπως και για την επιτυχία της απεργίας στις 6 του Απρίλη, έτσι και τώρα για την επιτυχία της απεργίας της Πρωτομαγιάς, αλλά και κάθε μέρα για να δυναμώσει η οργάνωση στα σωματεία, η δράση για όλα τα προβλήματα που απασχολούν την εργατική λαϊκή οικογένεια.

Η λαϊκή πάλη άμεσα να υποχρεώσει την όποια κυβέρνηση σε μέτρα υπεράσπισης του εργατικού - λαϊκού εισοδήματος από την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια.

Για κατάργηση φόρων στα καύσιμα και σε άλλα είδη λαϊκής κατανάλωσης.

Για αυξήσεις των μισθών, για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων του. Μέτρα προστασίας για τους συνταξιούχους και τους ανέργους.

Για να παρθούν μέτρα ενάντια στις συνέπειες από τις κυρώσεις στη Ρωσία, που θα υποστούν και οι αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι.

Να αναδείξουμε τη δυνατότητα και την αναγκαιότητα αξιοποίησης του συνόλου των εγχώριων ενεργειακών πηγών (λιγνίτη, υδρογονανθράκων, γεωθερμίας, ΑΠΕ) με σκοπό τη συνδυασμένη ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών αναγκών (μείωση ενεργειακής εξάρτησης, εξάλειψη ενεργειακής φτώχειας, προστασία περιβάλλοντος) στο έδαφος της κοινωνικής ιδιοκτησίας και του κεντρικού σχεδιασμού. Ειδικά στην περιοχή μας είναι τραγικό η μοναδική μονάδα εξόρυξης πετρελαίου εδώ στον Πρίνο, στα πετρέλαια Καβάλας να παραμένει στην ουσία ανενεργή με απολυμένους εργάτες.

Για να δυναμώσει λοιπόν ο συνολικός αγώνας, για να πάψουν η Ενέργεια, τα τρόφιμα και η ίδια η εργατική δύναμη να αποτελούν «εμπορεύματα».

Σε κάθε περιοχή και χώρο δουλειάς να οργανωθεί η πάλη, για να απεμπλακούμε εδώ και τώρα από αυτόν τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο από όλες τις πλευρές.

Να σταματήσουν αμέσως η συμμετοχή και η εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία ή αλλού με οποιονδήποτε τρόπο και οποιονδήποτε πρόσχημα.

Να κλείσουν τώρα όλες οι στρατιωτικές βάσεις του NATO και των ΗΠΑ στη χώρα μας, που αξιοποιούνται ως ορμητήρια πολέμου.

Κανένα ελληνικό στρατιωτικό σώμα να μη σταλεί στην Ουκρανία, σε χώρες που συνορεύουν με αυτήν ή σε άλλες ιμπεριαλιστικές αποστολές. Κανένας στρατευμένος, αξιωματικός ή υπαξιωματικός εκτός συνόρων. Να σταματήσει η αποστολή πολεμικών εφοδίων και μέσων από την Ελλάδα.

Είναι πατριωτικό και διεθνιστικό μας καθήκον να μην αφήσουμε να χρησιμοποιούνται ελληνικά εδάφη, υποδομές και μέσα, ως στρατιωτικά - πολεμικά προγεφυρώματα οποιουδήποτε.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας δεν έχουν καμιά δουλειά εκτός συνόρων στο όνομα των δήθεν «συμμαχικών υποχρεώσεων». Έχουν καθήκον να υπερασπίζονται τα σύνορα, την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας, τα κυριαρχικά δικαιώματά μας.

Να δυναμώσει η πάλη για αποδέσμευση από τις διάφορες ιμπεριαλιστικές ενώσεις, το NATO και την ΕΕ με τον λαό πραγματικά στο τιμόνι της εξουσίας.

Σφοι και σφισσες,

Ο πόλεμος, που διεξάγει ο ιμπεριαλισμός και προκαλούν οι ανταγωνισμοί ανάμεσα σε ιμπεριαλιστικά κέντρα και συμμαχίες για το μοίρασμα αγορών, εδαφών πλουτοπαραγωγικών πηγών, για την πρωτοκαθεδρία στο ιμπεριαλιστικό σύστημα είναι πόλεμος άδικος, βάρβαρος με θύματα τους λαούς και στους «νικητές» και στους «ηττημένους».

Δίκαιος είναι ο πολύμορφος αγώνας των λαών κατά της ιμπεριαλιστικής περικύκλωσης και εισβολής κατά της συμμετοχής των παιδιών του λαού στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Δίκαιος είναι ο αγώνας των λαών για την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας, κατά της ξενικής κατοχής. Δίκαιος είναι ο πολύμορφος αγώνας για τις ανάγκες και τα δικαιώματα των λαών, στον δρόμο της ανατροπής της αστικής εξουσίας, για μια νέα σοσιαλιστική κοινωνία.

Αυτός είναι ο δρόμος, για να μπει τέλος στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, στην καπιταλιστική εκμετάλλευση και βαρβαρότητα, για τη συναδέλφωση των λαών.

Αυτός είναι ο δρόμος που φωτίζει την πραγματική προοπτική, για να μπορούν οι λαοί να ζήσουν με ειρήνη, ασφάλεια, αδερφοσύνη και με αμοιβαία επωφελείς σχέσεις, όπως έζησαν οι λαοί της Ρωσίας και της Ουκρανίας για δεκαετίες, όταν οι ίδιοι βρίσκονταν στο τιμόνι της εξουσίας, είχαν στα χέρια τους τον πλούτο που παρήγαγαν, οικοδομούσαν μια καινούργια σοσιαλιστική κοινωνία.

Αυτή είναι η σωστή πλευρά της Ιστορίας για τον ελληνικό λαό, για τους λαούς όλου του κόσμου!

Σε αυτόν τον αγώνα, το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις, ώστε ο ελληνικός λαός και οι άλλοι λαοί να αγωνιστούν ενάντια στον εθνικισμό και τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες των αστικών τάξεων, για να δυναμώσει η κοινή πάλη των εργαζομένων ανεξάρτητα από χρώμα, θρησκεία, εθνοτική καταγωγή, για να ξεμπερδέψουν τελικά με το σύστημα που γεννά μόνο φτώχεια, εκμετάλλευση και πολέμους.