

# Διδαχή και έμπειρία

διὰ χάρτου και μέλανος (Β' Ιωάννου 12)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Αγαπητοί μου άδελφοί και άδελφές,

**Ο** μακρύς κατάλογος τών όνομάτων τής γενεαλογίας του Χριστου, ύπάρχει για να άποδεικνύει στους Έβραίους ότι ο Ίησοϋς ήταν, «*ώς ένομιζετο, υιός Ιωσηφ...του Δαβίδ ...του Άβραάμ...του Θεου*». Ήταν γνήσιος Έβραϊος και νόμιμος υιός. Άρα ήταν ο Μεσσίας, «*ο μέλλων λυτροϋσθαι τον Ίσραήλ*», κατά τους Προφήτες, «*έκ σπέρματος Άβραάμ*» και «*ώς ένομιζετο*», υιός του Ίωσηφ.

Ο Εύαγγελιστής Ματθαίος εισάγει στον κόσμο τον ένανθρωπήσαντα θεϊο Λόγο, με 3 όνόματα. **Χριστός** θα πεϊ: ο έκλεκτός του Θεου. **Ίησοϋς** στα έβραϊκά, σημαίνει: σωτήρας και φανερώνει το έργο του Χριστου στον κόσμο. **Έμμανουήλ** θα πεϊ: ο Θεός εϊναι μαζί μας. Τα όνόματα αυτά που άκούγονται στο σημερινό Εύαγγέλιο, μάς δίνουν να καταλάβουμε ποιό ήταν το έργο του Χριστου. Θα μου πεϊτε: πέρασαν 2 χιλιάδες χρόνια από τότε και άκόμα λές ότι δεν ξέρουμε ποιό ήταν το έργο του Χριστου; Ναι, κυρίως ή δική μας έποχή, έπειδή εϊναι πρακτική και σκεπτόμαστε μόνο την έξασφάλιση έπιγείων άγαθών. Όσοι δεν άρνοϋνται το Χριστό και όσοι τάχα τον πιστεύουν, βρίσκουν τρόπο να συμβιβάζουν τα πράγματα. Λένε, λοιπόν, ότι ο Χριστός ήρθε για να κηρύξει κοινωνική δικαιοσύνη. Όμως δεν ήρθε γι' αυτό ο Χριστός. Ο Θεός έγινε άνθρωπος και όνομάστηκε Ίησοϋς με ένα και μόνο σκοπό: να σώσει τους ανθρώπους «*άπό τών άμαρτιών αυτών*». Ως ήθικός και πνευματικός άναμορφωτής τών ανθρώπων ήρθε ο Χριστός και εϊναι γεγονός πώς, μόνο όταν

άναγεννηθοϋν ήθικά και πνευματικά οι άνθρωποι, τότε λύνουν με έπιτυχία τα άτομικά και κοινωνικά τους προβλήματα.

Όλα τα περιστατικά τής θείας γεννήσεως, ή έκπλήρωση τών ύποσχέσεων του Θεου και τών προφητειών στο πρόσωπο του νηπίου που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ από μι ά παρθένο, τα λόγια του Άγγέλου περι τής καταγωγής και φύσεως του παιδιου και ο άνερμήνευτος τρόπος τής συλλήψεως του, όλα τα περιστατικά πείθουν ότι το «*μεθ' ήμών ο Θεός*» φανερώνει την άυτοπρόσωπη παρουσία και έλευση του Θεου στη γη. Η λέξη «*Έμμανουήλ*», δεν φανερώνει άπλώς την εϋνοια του Θεου προς τους άνθρωπους, άλλά τον ίδιο το Θεό στο πρόσωπο του Ίησοϋ Χριστου μεταξύ τών ανθρώπων. Το εϊχε πεϊ ο Θεός με το στόμα τών Προφητών: «*θα περπατήσω και θα κατοικήσω ανάμεσά τους*».

Η Έκκλησία σ' έναν ύμνο ψάλλει: «*ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος, άλλά ο ίδιος ο Κύριος μάς έσωσε*». Αυτό κηρύσσεται σε όλη τή θεία Γραφή και στη σημερινή περικοπή του κατά Ματθαίον Εύαγγελίου. Αυτό, δεν φανερώνει μόνο την άγάπη και το ενδιαφέρον του Θεου για τον άνθρωπο και την σωτηρία του, άλλά την δυνατότητα και την έκταση τής σωτηρίας. Όταν ο Θεός εϊναι ο σωτήρας, όταν ο ίδιος ο Θεός εϊναι μαζί μας, μένει καμμιά άμφιβολία για την ολοκληρωτική σωτηρία μας; Ύπάρχει κάτι που άδυνατεϊ να κάνει ο Θεός; «*ούκ άδυνατήσσει παρά τω Θεω παν ρήμα*». Ποιά πράξη στο Θεό εϊναι άδύνατη; «*πάντα δυνατά παρά τω Θεω*». Η μήπως δεν θέλει ο Θεός την σωτηρία τών ανθρώπων; «*πάντας ανθρώπους θέλει σωθηναι*».

Αὐτὴ ἡ σωτηρία ἐπιτυγχάνεται μὲ ἓνα τρόπο. Μὲ τὴν θεία Κοινωνία. «*Αὐτὸς ποὺ τρώει τὴ σάρκα μου καὶ πίνει τὸ αἷμα μου, μένει μέσα μου κι ἐγὼ μένω μέσα σ' αὐτόν*», δηλαδή, γίνεται κοινωνὸς τῆς θείας φύσεως, ἀποκτᾷ τὸ ἴδιο σῶμα καὶ τὸ ἴδιο αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὴ ἡ κοινωνία, ἡ ἔνωση, γεμίζει τὴν ψυχὴ μὲ θεία Χάρη κι ὁ Χριστιανὸς προχωρεῖ στὴν ἀγιότητα, προφυλάγεται ἀπὸ τὸν πονηρὸ, αἰσθάνεται χαρὰ πάντοτε, δὲν πεθαίνει ποτέ, περνᾷ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ζωὴ κατ' εὐθείαν στὴν ἄλλη, ποὺ εἶναι ἡ ἐλπίδα του. Ὅταν λέμε Κοινωνία, ἐννοοῦμε κάτι κοινὸ, ἔνωση, συνύπαρξη, συμμετοχὴ, σχέση. Στὴν Ἐκκλησία δὲν ὑπάρχει αὐθαιρεσία, διαφοροποίηση. Ἔνα εἶναι τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἓνα σῶμα συγκροτοῦμε κι ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, ἀδελφία μεταξύ μας μὲ τὸν Θεὸ Πατέρα μας.

Ἐπὶ τὴν ἀκοῦνη τὸ συκοφάντη διάβολο νὰ φυτεύει μέσα τους ἓνα λογισμό: «*ποιὸς εἶσαι ἐσὺ ποὺ θὰ κοινωνήσεις! ξέχασες τί ἔχεις κάνει; πῶς θὰ πάρεις τὸ Θεὸ μέσα σου*»; Καὶ δὲν παίρνουν τὴν ἀπόφαση νὰ κοινωνήσουν. Αὐτὴν τὴν ἀμαρτωλὴ πρόφαση, ὁ Ἰωάννης Χρυσόστομος τὴν ὀνομάζει «*σατανικὴ εὐλάβεια*». Ὅσο πολλὰ καὶ μεγάλα καὶ ἂν εἶναι τὰ ἀμαρτήματά μας, ὁ Θεὸς θέλει καὶ μπορεῖ νὰ τὰ συγχωρήσει. Φτάνει νὰ τὸ θελήσουμε κι ἐμεῖς. Ὅταν ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς λέει, ὅτι πρέπει νὰ κοινωνοῦμε, ἡ πρόφαση ὅτι εἴμαστε ἀμαρτωλοί, δὲν μπορεῖ νὰ ἀναιρέσει τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, ὅποτε τὸ μόνο ποὺ μένει εἶναι νὰ προετοιμαζόμαστε καλὰ καὶ νὰ μεταλαβαίνουμε σωστά.

Ἄρα γε ὅλοι μας, μὲ πόση προετοιμασία ἐρχόμαστε νὰ κοινωνήσουμε! Προετοιμασία, ἐννοοῦμε τὴν ἐξομολόγηση. Δὲν ἔρχεται ὁ Θεὸς νὰ κατοικήσει μέσα μας, ἂν δὲν εἶναι καθαρὴ ἡ ψυχὴ μας. Ἡ ἐξομολόγηση εἶναι διαρκὴς προϋπόθεση, ἀλλά, τὴν παραμονὴ ποὺ θὰ κοινωνήσουμε, χρειάζεται συγκέντρωση ποὺ εἶναι τὸ ἀντίθετο τῆς διασκέδασης. Διασκεδάζω σημαίνει σκορπίζομαι,

ἐνῶ κοινωνῶ σημαίνει συμμαζεύομαι στὸν ἑαυτόμου, στὴν ψυχὴ μου, στὸ σπίτι μου.

Τὰ Χριστούγεννα ἔφτασαν. Τὴν παραμονὴ ἄς διαβάσουμε κάτι ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο ἢ ἀπὸ τὴ θεία Μετάληψη, ἄς συμπλιωθοῦμε, ἔστω καὶ τηλεφωνικά, μὲ ὅσους πικραθήκαμε καὶ ἄς πέσουμε νὰ κοιμηθοῦμε μὲ συναίσθηση ὅτι τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων θὰ ἐνω-θοῦμε μὲ τὸ Θεὸ μας. Τὰ χαράματα, εἰ δυνα-τὸν ἀπὸ τὶς 5 ἢ ὥρα, νὰ ρθοῦμε στὴν Ἐκκλησία, νὰ ἀκούσουμε τὰ ἐξαιρετικὰ καὶ μοναδικὰ ἐκεῖνα τροπάρια ποὺ ψάλλονται μιὰ φορὰ τὸ χρόνο, ὥστε νὰ νιώσουμε τὸ γε-γονὸς τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Ἀκόμα κι ὅσοι δὲν κατανοοῦν τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ λόγια τῶν τροπαρίων, μποροῦν νὰ νιώσουν τὸ Μυστήριον, τὸ ὁποῖο δὲν προσεγγίζεται μὲ τὸ μυαλὸ ἀλλὰ μὲ τὴν καρδιά. Μακάρι νὰ κοινωνήσετε ὅλοι, ζητώντας ἀπὸ τὸ Χριστὸ νὰ μᾶς ἀναγεννήσει πνευματικά. Γεννιέται κάθε χρόνο, ἀκριβῶς, γιὰ νὰ μὴν μείνει κανένας μας στὴν παλιὰ χαμοζωή του. Ἐπειδὴ σὲ ὅλους μας προσφέρει μιὰ καινούργια εὐκαιρία. Καὶ ἔπειτα, μετὰ τὸ «*δι'εὐχῶν*» τῆς χριστουγεννιάτικης θείας Λειτουργίας, νὰ γυρίσουμε στὰ σπίτια μας μὲ τὸ Χριστὸ μέσα μας. Τὸ νόημα τῶν Χριστουγέννων δὲν εἶναι στὸ σπιτικὸ τραπέζι ἐκείνης τῆς ἡμέρας. Εἶναι στὴν Ἁγία Τράπεζα. Ἄς μὴν τὸ στερηθοῦμε. Ποιὸς ξέρει ἂν τοῦ χρόνου θὰ εἴμαστε καλὰ, τέτοια μέρα. Φέτος λοιπόν, «*ὁ Θεὸς ἔρχεται κοντά μας γιὰ νὰ μείνει μαζί μας*». Ἄς τρέξουμε νὰ τὸν προῦπανθήσουμε στὰ γενέθλιά του. Σᾶς τὸ εὐχομαι ὀλόψυχα. Παρακαλῶ, εὐχηθεῖτε το κι ἐσεῖς γιὰ μένα.

Ὁ Μητροπολίτης σας



† Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος