

13 ΧΡΟΝΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

*«...παρακαλώ να προσευχηθείτε να παραμείνω ταπεινός στην ἀμφίεση και στους τρόπους,
να ἱερουργῶ χωρίς ἔπαρση, να προϊστάμαι σὲ καλὰ ἔργα,
να ἀφουγκράζομαι πὺς χαώδεις ἀποκλίσεις τοῦ βίου τῶν χριστιανῶν μας,
να τοὺς θυμίζω στὴ γλώσσα τους τὴν ἀλήθεια, να κηρύσσω καὶ να μάχομαι γι'αὐτήν».*

*Χειροτονητήριος Λόγος Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως Ἀνθίμου
Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2004*

Η 9^η Οκτωβρίου είναι για την εκκλησιαστική ζωή και ιστορία της Μητροπόλεώς μας, αλλά και για την ιστορία της πόλεώς μας μια ιδιαίτερη ημέρα, χαράς και δοξολογίας προς τον Τριαδικό Θεό, επειδή είναι η ημέρα της χειροτονίας του Επισκόπου της, Ανθίμου σε Μητροπολίτη Ἀλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης.

Στα 13 χρόνια αρχιερατείας τα οποία συμπληρώνει σήμερα -για να αρχίσουμε από τις δοκιμασίες κι όχι τις χαρές- τους επισκοπικούς ώμους και την καθαρὴ του καρδιά βάρυνε η αποστασία από την Εκκλησία ενός πνευματικού του παιδιού και των θυμάτων που τον ακολούθησαν, ευτυχῶς ελαχίστων πλέον. Είναι παρήγορο ὅτι η Εκκλησία μπορεί να ξεχωρίζει την αρετή από την αμαρτία και την αγιότητα από την υποκρισία. Ὅσο κι αν προσποιούνται ἢ υποκρίνονται μερικοί, εκείνη δεν πλανάται στην κρίση της και δεν παρασύρεται από εντυπωσιασμούς! Αθόρυβα, ὅσο κι αν πονά, αφήνει τον χρόνο και την προσευχή, την υπομονή, την ταπείνωση, την σιωπή να διαμορφώσει την κρίση της, η οποία τελικά επικρατεῖ και διαλύει τα κίβδηλα πρόσωπα. Ἐτσι αποβαίνει η συνείδηση του λαοῦ φύλακας της πίστεως και υπερασπιστὴς της αγιότητας. Αυτὴν την συνείδηση ἔχει ευθύνη ο Επίσκοπος να την καλλιεργεί με την δύναμη που του δίνει το Ἅγιο Πνεῦμα μέσω της αρχιερωσύνης.

Ο Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος γνωρίζει πολύ καλά ὅτι η ομορφιά του κόσμου αποκαλύπτεται μέσα από μια ομίχλη δακρύων. Το ἔνιωσε με την ἀπώλεια της αγαπητῆς του μητέρας και κατανόησε το καλοκαίρι που πέρασε ὅτι ο πόνος της ἀπώλειας κυοφορεῖ τον Παράδεισο και προετοιμάζει τον ἄνθρωπο για την Βασιλεία του Θεοῦ, επειδή η ασθένεια θανατώνει το σῶμα, ὁμως ζωοποιεῖ το πνεῦμα.

Ὅμως, ο Επίσκοπος μέσα από την διακονία του, την ποιμαντική του ευθύνη και την λατρεία του Θεοῦ, γνωρίζει και πολλές πνευματικές χαρές.

Σ' ὅτι αφορά το φιλανθρωπικό ἔργο, ο στόχος τα ἐπόμενα χρόνια είναι να ολοκληρωθεῖ το Νέο Ἰωακείμειο Γηροκομείο και να λειτουργήσει για να απαλύνει τον πόνο εκατό συμπολιτῶν μας και τον φόρτο των οικογενειῶν τους. Είναι ἓνα δημιούργημά του και η λειτουργία του αποτελεί για τον ἴδιο τον υψηλότερο στόχο στον φιλανθρωπικό τομέα της διακονίας του, επειδή βλέπει ως μοναδικό σκοπό

όλων των εκτελούμενων έργων τον αγιασμό των πιστών και την εν Χριστώ σωτηρία τους.

Η μεγαλύτερη χαρά του Επισκόπου είναι η λατρεία του Θεού. Ο Μητροπολίτης Άνθιμος είναι φιλακόλουθος και ιεροπρεπής. Λειτουργεί συχνά και αγαπά τις ακολουθίες. Είναι εραστής της τάξης της λατρείας επειδή με τον τρόπο αυτό βιώνεται καλύτερα η λειτουργική ζωή. Προσωπικά θεωρώ πως το λειτουργικό του ύφος έχει δυο στοιχεία τα οποία οφείλει στους δυο πνευματικούς του καθοδηγητές που σημάδεψαν την ιερατική του πορεία. Είναι η ιεροπρέπεια από τον μακαριστό Μητροπολίτη Κοζάνης Διονύσιο Ψαριανό και η μεγαλοπρέπεια από τον Γέροντα Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμο.

Η επόμενη χαρά και συνάμα ευθύνη του Επισκόπου είναι η διακονία του λόγου του Θεού. Ο Μητροπολίτης Άνθιμος πιστεύει ότι στον σύγχρονο κόσμο δεν έχουμε ανάγκη από εκκλησιαστικούς ρήτορες, ούτε από τα ικανά και πολυπράγμονα στελέχη άλλα από αγιασμένα παραδείγματα. Παρ' όλα αυτά, όμως, δεν μιλάει επειδή κάτι πρέπει να πει, αλλά επειδή κάτι έχει να πει γιατί είναι άνθρωπος φιλομαθής, ευρυμαθής και λόγιος. Ισχύει γι' αυτόν ο λόγος του Αισχύλου «Χρήσιμ' ειδώς ουχ ο πολλά ειδώς σοφός».

Ο Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος, όπως τον ζω και τον γνωρίζω, είναι χαρακτήρας ευθύς και ανήσυχος. Έχει τη δύναμη της υπομονής, της ταπείνωσης, της καθαρής συνείδησης που δεν αποσκοπεί, δεν αποβλέπει στην λαοφιλία, παρά μόνο λογοδοτεί στο Χριστό και στην Εκκλησία Του. Αυτήν υπηρετεί προσπαθώντας να ευαρεστεί αδιαλείπτως τον Χριστό και να αναπαύει με λόγια και έργα το λαό του Θεού. Γνωρίζει πολύ καλά ως ποιμένας ότι το καράβι που κυβερνά μπορεί να κυλάει μέσα στο νερό, αλλά το νερό δεν μπορεί να κυλάει μέσα στο καράβι. Ο ευγενής και φιλόχριστος Επίσκοπός μας μπορεί να ζει μέσα στον κόσμο, αλλά ο κόσμος δεν κατοικεί μέσα του.

Αγαπητοί μου,

Μ' αυτές τις σκέψεις και με την βεβαιότητα ότι η προσωπικότητα του Ανθίμου δεν περιορίζεται σε ένα μικρό κείμενο, ευχόμαστε στον Επίσκοπό μας, πατέρα, φίλο και αδελφό μας εγκαρδίως και υϊκώς να διακονεί την Εκκλησία ως Επίσκοπός της για πολλά χρόνια και να σκέπτεται, να οργανώνει και να πραγματοποιεί θεάρεστα έργα και να ζει κάτω από την ευλογία, τη χάρη και το έλεος του Τριαδικού μας Θεού.

Χρόνια πολλά και ευλογημένα!

Αρχιμ. Ειρηναίος Λαφτσής